



**April - Mei
2018**



**allemaal
abnormaal**



KIEKBOE HEDEREN !

We zijn al weer toe aan onze laatste maandschors van het jaar... Amai, dat gaat snel! Maar we hebben weer een hele resem aan activiteiten, een smakelijke Steakdag, gezellige Bosfeesten én een mega fijn kamp voor de deur staan!

Omwille van de examens in juni hebben we besloten om geen scouts te voorzien tijdens de zondagen in juni. De laatste activiteit, een super leuke daguitstap, zal voor de kapoenen, jong-givers en givers eind juni plaatsvinden. Voor de wouters zal dit eind mei zijn. Meer info over de daguitstap zal door de takleiding zelf via mail doorgegeven worden.

Alvast heel veel succes aan alle leden en leiding!!!!



STEAKDAG: 28 APRIL 2018

Op zaterdag 28 april nodigen we jullie allemaal van harte uit in de Lampion voor onze negende editie van de Steakdag. Dit jaar gaat onze steakdag opnieuw door in de nieuwe eetzaal van de school.

Op het menu staat (zoals elk jaar) voor ieder wat wils. Steak voor de vleeseters (met peperroom-, champignon- of bearnaisesaus of natuur), vol-au-vent of een vegetarisch menu bestaande uit overheerlijke veggienuggets. We voorzien ook een kindermenu waar je kan kiezen tussen een kinder vol-au-vent of twee curryworsten. Al deze heerlijke gerechtjes worden gecombineerd met frietjes en een lekker slaatje.

Laat zaterdag 28 april dus uw potten en pannen maar in de kast staan en kom wat eten ten voordele van onze scouts. We vragen wel om op voorhand in te schrijven via volgende link: <https://tinyurl.com/yaghzo2x>. Of u kan gewoon surfen naar de website van de scouts waar u alle info omtrent de inschrijving terug vindt. Moesten er problemen of vragen zijn kan je altijd terecht op volgend telefoonnummer: 0487/90.59.41 (Spitsvogel, Elke Renard)



STEAKDAG
ZATERDAG 28.04.18

 **DE LAMPION**
INGANG VIA PASTORIESTRAT

 **OOK VOL-AU-VENT, VEGGIE
EN KINDERMENU**

GEORGANISEERD DOOR
SCOUTS & GIDSEN PEUTIE

TAKKENWEEKEND

De kapoentjes waren de pioniers dit jaar om op weekend te gaan. De andere takken gaan hun goede voorbeeld volgen en trekken er in april ook een weekend op uit. We geven hieronder alvast een overzicht van de weekenddata. Meer info kan je terugvinden op de takpagina of later via mail.

De **givers** gaan van vrijdagavond 20 april tot zondagmiddag 22 april het Vlaamse land verkennen.

De **jong-givers** gaan op staptocht van zaterdagochtend 21 april tot zondag(na)middag 22 april.

De **wouters** zullen zich een weekendje uitleven van vrijdagavond 11 mei tot zondag 13 mei.



VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 JULI : BOSFEESTEN

De jaarlijkse bosfeesten! Oléééé!!!!

Als jullie dit jaar naar de Bosfeesten komen, zullen jullie enkele nieuwe elementen ontdekken 😊

Op vrijdagavond starten we dit jaar een beetje vroeger, al om 18u. Hmmm zo vroeg, wanneer moet ik dan eten? Geen probleem, dit jaar laten we jullie niet enkel genieten van wat zomerse muziek en een drankje, maar verwennen we ook jullie smaakpapillen! Jullie zullen heerlijke gerechtjes kunnen kopen bij de aanwezige foodtrucks. Om 20u30 wordt de gezellige achtergrondmuziek ingewisseld voor het eerste sprankelende optreden van de avond. Omstreeks 21u30 is het dan tijd voor de hoofdact van de avond. Wie jullie op het podium mogen verwachten moeten we nog eventjes geheim houden. Voor de nieuwsgierigen onder ons, hou onze facebookpagina goed in het oog 😊

Zaterdagavond gaan we van start met een kinderfuif! Speciaal voor al onze jongste leden en hun vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes openen we de poort al om 19u. Tot 20u30 is de dansvloer helemaal van hen! Daarna is het de beurt aan de jeugd en de grotere kinderen (soms worden ze ook wel de "volwassenen" genoemd). Een hele nacht lang een echte scoutsfuif met muziek uit de afgelopen 30 jaar.

Alle info is zoals altijd terug te vinden op www.bosfeestenpeutie.be.

Maar wil je nu al onze Bosfeesten inplannen in jullie vakantiebudget, hier is een overzicht van de prijzen:

- vrijdagavond: €5 inkom met 2 drankbonnetjes inbegrepen
- zaterdagavond kinderfuif: €2
- zaterdagavond: €6

Dit jaar zal er een voorverkoop zijn. Meer info hierover zal je ook binnenkort kunnen ontdekken via de website of onze facebook pagina.

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwachten op 13 en 14 juli 😊



TOET TOET WIJ GAAN OP KAMP

Het is nog even wachten tot de grote vakantie begint en we op kamp vertrekken. Maar hier zijn nog maar eens de data zodat jullie het zeker niet vergeten 😊

- 🔥 2-12/08: givers
- 🔥 3-12/08: jong-givers
- 🔥 5-12/08: kapoenen en wouters

We zullen ook de prijzen al meegeven zodat jullie dit kunnen inplannen in het vakantiebudget:

- 🔥 givers en jong-givers: €130
- 🔥 kapoenen en wouters: €100

Meer info zal eind juni in de vorm van een kampboekje tot bij jullie komen.

NIEUW ZANGBOEKJE

De leidingsploeg is volop bezig met de update van het zangboekje voor op kamp. Samen zingen maakt een kampvuur met de hele scoutsgroep immers nóg gezelliger. Onbekende liedjes gaan eruit en er worden nieuwe liedjes toegevoegd van verschillende jaartallen, in meerdere talen en voor alle leeftijden.



Omdat dit voor iedereen gemaakt wordt, zouden we graag wat **suggesties** krijgen van de leden zelf. Die zullen allemaal één voor één bekeken worden dus als je twijfelt over een bepaald liedje, geef dat dan toch maar door. Beter te veel dan te weinig!

Zijn er liedjes die je graag in het nieuwe zangboekje zou zien verschijnen om samen te zingen op kamp? Geef ze dan zeker door via volgende link (naam, auteur en eventueel een link):

<https://goo.gl/forms/T0mCGpDJIGSToLYk1>

Alvast bedankt!

FISCAAL ATTEST? EEN MAILTJE EN WIJ DOEN DE REST

Iedereen die vorig jaar mee gegaan is op kamp, kan aan de groepsleiding een fiscaal attest vragen waarmee je een deel van de kampprijs kan aftrekken van de belastingen. Stuur hiervoor een mailtje naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be en wij maken zo'n formulier voor jou op.



FLAPJES VAN JOYVALLE EN APPELSIENTJE

Joyvalle is samen met Appelsientje weer gestart met hun jaarlijkse 'Lekker op Kamp'-actie. Hier schenkt Joyvalle gratis melk en Appelsientje gratis appelsiensap aan jeugdbewegingen via de flapjes op de brikken: per tien ingeleverde flapjes krijgen wij één gratis bus melk/fruitsap. Bij dezen zouden we graag een oproepje willen doen aan jullie om mee de flapjes te verzamelen. Natuurlijk hoeven jullie geen pannenkoekenfestijn te organiseren of van merk te veranderen hiervoor, maar alle beetjes helpen immers!

Wij kijken al uit naar een geweldig kamp!



Dat is het voor deze maandschors. Moest je nog vragen hebben dan kan je ons steeds aanspreken zondagavond na de scouts aan de poort of stuur ons een mailtje.

Aanhoudende Springbok
(Lise Van Achter)
0473 65 06 34

Vaardige Simoeng
(François Blanpain)
0473 58 67 58

Aanwezige Arasari
(Julien D'Hondt)
0487 29 81 45

groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be



KAPOENEN



Dag allerleukste kapoenen van de hele wereld!

We hebben goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws eerst: We pinken allemaal een traantje weg want dit is de allerlaatste maandschors van het scoutsjaar... ☹️ Maar het goede nieuws is dat we ons best hebben gedaan om van de laatste twee maandjes de leukste te maken! 😊

Hieronder vinden jullie de activiteiten van April en Mei, er is wel een klein probleempje. We hadden alle activiteiten in een grote doos gestoken en ekster heeft die doos laten vallen... Jullie moeten de juiste data dus nog met de juiste activiteit verbinden.



Op het einde van het jaar doen we nog een daguitstap als allerlaatste activiteit maar deze staat nog niet vast. We houden jullie hierover op de hoogte via mail.

Groetjes van jullie leiding: Weetgrage Ekster, Ongedwongen Wasbeer, Zorgdragende Ani en Vastberaden Seriema x

MAANDSCHORS WOUTERS

1/04 : geen scouts vandaag ! Als je ons te veel mist kan je altijd liefdesbrieven schrijven naar Sijs om de volgende vergadering af te geven

8/04 : De Jeroen Meus in jou mag boven komen ! vandaag gaan jullie koken en eten tot we er bij neer vallen! Jullie moeten niets voorzien van eten (alleen 2 euro in ruil voor een 5-sterren menu)

15/04 : geen scouts (als je je niet kan inhouden om weer liefdesbrieven te sturen dan mag dat altijd)

22/04 : EEN PRIMEUR : WE GAAN SJORREN VANDAAG!! Alle handige Harry's en sterke Rita's mogen vandaag hun skills laten zien en anderen helpen dit aan te leren.

6/05 : *De* leiding is een beetje dooreen geschud en staat bij de verkeerde tak.

11/05-13/05 : Wij zijn weg op weekend ! (mail volgt in de loop van de komende dagen)

20/05 : het fameuze bosspel in het welbekende bos van Peutie

27/05 : Laatste activiteit ! De leiding heeft een supercoole vergadering in petto maar dit blijft voorlopig nog een verrassing (mail volgt)

JONG-GIVERS



1 April: Geen scouts, veel plezier met paaseitjes rapen!

8 April: Vuur maken met ijs

15 April: Spijtig genoeg geen scouts ☹



21-22 April: We gaan op stapweekend, meer info via mail

29 April: Geen scouts, kom naar de Steakdag op 28 April



6 Mei: Leidingswissel

**12-13 Mei: Soep maken en verkopen
(meer info via mail)**

HAAH
EENT

20 Mei: Iets met de fiets

27 Mei: Highland Games (fiets meenemen)



30 Juni: Laatste activiteit



pok-pok het kip grts

GIVERS



We houden de activiteiten van mei nog even als verrassing voor jullie ☺
Maar hier hebben jullie al een mooi verhaaltje over wat we in april gaan uitsteken!



Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondliedd.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet.
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê.
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Wouterwet

Ik zeg wat ik voel,
gruwel van vals gezwets.
Bereik eerlijk mijn doel,
zonder dat ik iemand kwets.
Ik respecteer alles wat leeft
en de kracht die leven geeft.
Ik voel me één, met de wereld om me heen.
Hou niet van nep,
en deel alles wat ik heb.
Want niemand is alles,
niemand is niets,
iedereen is altijd iets.



Jong-giverwet

Wij zijn Jong-Givers.
Wij wagen het avontuur.
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met
elkaar.
Wij willen samenwerken en beslissen.
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die
van de andere.
Zelf zet ik al eens de eerste stap.
Ik help graag waar het kan.
Ik wil winnen, maar kan ook verliezen.
Ik respecteer alles wat waardevol is: de mens,
de natuur en het materiaal.



Giverwet

In de kleine en de grote uitdagingen die wij
zoeken,
werken wij als givers écht samen.
Beleven we de natuur en de cultuur waarin we
ons bewegen.
We gaan op zoek naar de mysteries en de
hogere idealen in ons leven en helpen waar dat
kan.

Daarom wil ik
oprecht tegenover mezelf en de anderen,
meebouwen aan een hechte, maar open
vriendengroep,
waarin ikzelf verantwoordelijk ben.
Met open oog en ruime blik alles op zijn juiste
waarde leren schatten
en me verbonden voelen met de wereldwijde
scouts en gidsenbeweging

Op mij kan je rekenen.



Werken met groepsadmin

Mijn gegevens aanpassen, hoe doe ik dat?

🌸 Surf naar [groepsadmin](#)

🌸 Log in met je lidnummer of gebruikersnaam.

Wachtwoord vergeten:

- Klik op 'wachtwoord vergeten'
- Gebruikersnaam of lidnummer en mailadres invullen. (Lidnummer vind je terug op de lidkaart of mail naar groepsleiding@scoutsengidsenpeutie.be)
- Je krijgt een mail met een nieuw wachtwoord, volg de instructies voor het opnieuw instellen van je wachtwoord.
- **Foutmelding bij mailadres of andere problemen:** [Hier](#) vind je een gedetailleerde handleiding. Lukt het nog niet, mail/bel/spreek ons aan en we helpen je verder 😊

🌸 Kijk alles na en pas aan indien nodig. Klik op 'Opslaan en verder naar de individuele steekkaart' (Ook als je niet naar de individuele steekkaart wilt, moet je met deze Knop de aanpassingen bewaren.)

🌸 Klaar! 😊

Ik ontvang geen mails van de scouts, wat nu?

🌸 Kijk je spamfolder na en stel ons mailadres in als veilig.

🌸 Kijk je gegevens op groepsadmin na op schrijffouten of oude mailadressen.

🌸 Er kan iets fout gegaan zijn, contacteer ons en we lossen het op.

GROEPS ADMIN



1: Patrouillelintje, wordt door de leiding uitgedeeld als de groep in patrouilles wordt verdeeld.

2: Groepslintje, ST.-MARTINUS PEUTIE SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

3: Takkenteken